



Carlos de Amberes

Kalender van de activiteiten van de vereniging Carlos de Amberes 2021/2022

Bruggen bouwen door kunst

De vereniging zonder winstoogmerk Carlos de Amberes organiseert haar eerste culturele activiteit online, dankzij het genereuze initiatief **van Iciar en Martin**, oprichters van Martin's Atelier. Het is een picturale tentoonstelling waaraan vier kunstenaars van Belgische en Spaanse oorsprong deelnemen. Hun werken zullen worden tentoongesteld in een virtuele ruimte die toegankelijk is via de volgende link. <http://www.martinsatelier.eu>

Wanneer: vrijdag 4 juni 2021 tot 31 augustus 2021

Waar: Online-evenement

Gidsen: Iciar en Martin

VI Cursus militaire geschiedenis en vredescultuur

De verdediging van Vlaanderen ten tijde van kardinaal Infante Don Fernando (1635-1641): De militaire uitdaging en de stem van zijn protagonisten.

Deze lezing wil dit moment in zijn context plaatsen om de uitdaging te begrijpen waarmee de graaf-hertog van Olivares en Don Fernando werden geconfronteerd tijdens enkele jaren die cruciaal waren voor de toekomst van de Dertigjarige Oorlog, toen de twee takken van het Huis van Habsburg een alliantie sloten die de argwaan van een groot deel van Europa wekte. Dankzij de medewerking van verscheidene specialisten, onder wie twee leden van het team dat belast was met de studie en de redactie van de briefwisseling tussen deze twee takken, behandelt deze cursus drie elkaar aanvullende benaderingen: de geleidelijke ineffectiviteit van de dynastieke akkoorden die tussen de twee Habsburgse takken werden gesloten, de toenemende exploitatie van beelden die een anti-Spaanse boodschap uitdroegen, en propaganda als instrument om de vijand te demoraliseren en de gevechtsefficiëntie aan te tonen van troepen die bestonden uit soldaten die geen onderdanen waren van de Spaanse vorst.

Georganiseerd door de Carlos de Amberes Stichting in Madrid.

Wanneer: donderdag 3 juni 2021

Tijdschema: van 18:00 uur tot 20:30 uur.

Waar: telematicamodus

Inschrijving: www.fcamberes.org/es/la-defensa-de-flandes

Naar Santiago de Compostela

Vanaf de 10e eeuw begonnen pelgrims uit heel Europa een pelgrimstocht te maken naar het graf van de apostel Santiago. De *Camino de Santiago* werd een van de belangrijkste pelgrimsroutes in het Christendom, samen met die naar Jeruzalem en Rome.

De tocht volgt de voetsporen van de pelgrims naar Santiago de Compostela in het centrum van Brussel. Vijftig bronzen sint-jakobsschelpen op de grond geven de richting aan naar Santiago.

We zullen de route ontdekken die de pelgrims volgden toen ze door Brussel trokken en we zullen de betekenis begrijpen van de plaats waar de Sint-Jakobsschelpen zich bevinden.

Gids : Yolande d`Yves

Wanneer: donderdag 10 juni 2021, om 19.00 uur.

Waar: Verzamelen voor de ingang van de kathedraal van St Michel en Gudule

Duur van het bezoek: 2u30

Aankomst : eindigt bij de Halsepoort

Prijs: 20 EUR per persoon. Tickets kunnen online worden gekocht.

Brussel : rondleiding van de twee Zavels

De Zavelwijk, die klein is in omvang maar groot in geschiedenis, was vroeger fascinerend en is dat nu nog steeds. De grote mannen van Bourgondië, Vlaanderen en Brabant kwamen er samen, feestten er en hielden er steekspelen en processies. Het bruisende leven ervan begon in de 15e eeuw en de opwinding uit die tijd heeft ons bereikt. Laten we van de weelderige kerk Onze Lieve Vrouw van de Zavel naar de charmante beeldjes van de ambachten wandelen: de grote en kleine Zavels zullen geen geheimen meer voor u hebben.

Gids : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel

Datum: woensdag 23 juni 2021

Duur: 1u30.

Prijs : 20€ pp

Vriendschapsglas bij de Zavel.

KBR Museum

Rondleiding door het KBR-museum, dat een nationale schatkamer herbergt met een geschiedenis van meer dan 600 jaar. Zes maanden na de opening presenteert het museum een nieuwe selectie van unieke manuscripten en documenten uit de uitzonderlijke bibliotheek van de hertogen van Bourgondië.

Na de tentoonstelling drinken we een drankje op het terras op de Kunstberg.

Wanneer: september 2021

Waar: Kunstberg, 28, Brussel

Duur: 1u30

Tijd: 13.00u

Videotentoonstelling: <https://www.kbr.be/en/museum/>

De "Iconen" tentoonstelling, Boghossian Stichting

De samensteller van de tentoonstelling, Henri Loyrette, is oud-directeur van het Musée d'Orsay en president-directeur van het Louvre. De tentoonstelling toont de invloed van de spiritualiteit op de kunst sinds de oudheid aan de hand van een selectie van oude iconen en een groep werken van kunstenaars uit de 19e en 20e eeuw.

Wanneer: september 2021

Waar: Villa Empain. Franklin Rooseveltlaan 67, Brussel

Duur: 1u30

Van Peking naar Hankou: een Belgisch avontuur in China

Het indrukwekkende Train World Museum is het decor voor deze interessante tentoonstelling, die ons op interactieve wijze toont hoe de Belgen in het begin van de 20e eeuw de belangrijkste spoorlijn in China aanlegden, die Peking met Hankou verbond.

Wanneer: oktober 2021

Waar: Train World

Duur: 1u30

Solvay House

Het door Victor Horta op verzoek van de zakenman Ernest Solvay gebouwde Maison Solvay, een meesterwerk van de Art Nouveau, opende enkele maanden geleden zijn deuren als museum en is nu al een van de must-see bezienswaardigheden van de hoofdstad geworden.

Wanneer: november 2021

Waar: Louizalaan 224, 1050 Brussel

Duur: 1u30

Tapas in het restaurant Hispania

Het Spaanse referentierestaurant in de Europese hoofdstad is de juiste plaats om afscheid te nemen van het jaar met Spaanse wijnen en *tapas*.

Wanneer: donderdag 2 december 2021

Waar: Bodenbroekstraat 2-4, 1000 Brussel

Onbekend en geheim Brussel

Brussel toont met trots zijn historisch, artistiek en architecturaal erfgoed. Tijdens deze wandeling kunt u de meest geheime hoekjes ontdekken: muren, doorgangen, *straatkunst*, komische fresco's enz., allemaal van opmerkelijk belang en schoonheid.

Zelfs de inwoners hebben de neiging deze weinig bekende, goed onderhouden plaatsen, die de stad zoveel charme geven, te negeren.

Wanneer: februari 2022

Gids : Yolande d`Yves

Waar: Verzamelen op de Grote Markt voor het stadhuis

Duur: 2 uur

Solvay Bibliotheek

In dit uitzonderlijke gebouw, de voormalige zetel van het Instituut voor Sociologie, bracht de visionair Ernest Solvay wetenschappers uit het hele land samen om zijn gedachten en ontdekkingen te delen.

Wanneer: maart 2022

Waar: Belliardstraat 137, Brussel

Duur: 1u30

Van Buuren Museum en Tuinen

We bezoeken wat vroeger het huis was van het echtpaar Van Buuren, nu omgebouwd tot een klein museum dat belangrijke kunstwerken herbergt. Het is niet alleen een prachtig juweel van Art Deco, maar de tuinen van meer dan een hectare zijn ook prachtig.

Wanneer: april 2022

Waar: Léo Errera-laan 41, Brussel

Duur: 1u30

Andere geplande activiteiten voor de leden van de vereniging Carlos de Amberes in 2021- 2022

Museum van het Fin de Siècle

Het einde van de 19e eeuw was in België een periode van grote historische, economische en artistieke pracht: kunststromingen en briljante scheppers volgden elkaar in een gestaag tempo op. Ze weerspiegelen een intense periode van vooruitgang en afwijzing. Een heel museum is gewijd aan deze vruchtbare decennia: werken van Rops, Khnopff, Ensor, Rodin, Gauguin, Meunier, en vele anderen zullen ons verbazen tijdens dit bezoek, dat ook verlicht zal worden door een uitzonderlijke collectie voorwerpen in Art Nouveau stijl.

Gids : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel

Duur: 2 uur

Prijs: 20€pp (inclusief museumtickets)

Wanneer: september 2021

Bezoek aan het huis/atelier van Victor Horta

Victor Horta was de eerste die het aandurfde om een revolutie te ontketenen in de klassieke Brusselse interieurs. Hij opende de drie aangrenzende kamers voor lucht en licht. Hij bekommerde zich om het comfort van de inwoners. Zodra u door de deur loopt, wordt u meegezogen in een heldere en warme wereld, ver van het grijs van de stad. Victor Horta bouwde voor zichzelf een huis/werkplaats in Elsene, als manifest van zijn buitensporige vermetelheid.

Gids : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel

Duur: 1u30

Prijs: 20€ pp (maximaal 15p) (inclusief toegangkaartjes)

Wanneer: oktober 2021

Hollandse School

De penselen van de Hollandse schilders uit de 17e eeuw legden als geen ander het mysterie vast dat in de eenvoud van de werkelijkheid kan worden gevonden. De collectie Nederlandse kunst uit de Gouden Eeuw in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten is een van de grootste en mooiste bewaarde buiten Nederland. Laten we de tijd nemen om een kant, een citroen, een kerkinterieur te beschouwen en het geheim van een doorleefd materiaal naar boven te laten komen.

Gids : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel

Duur: 1u30

Prijs: 20€pp (inclusief museumtickets)

Wanneer: oktober 2021

Ontdekking van de Vlaamse kunst van de 15de tot de 17de eeuw in het Museum voor Schone Kunsten

Het Museum voor Schone Kunsten in Brussel zit vol met schatten. Laten we de tijd nemen om de onvergelykbare schoonheid van de details van de Vlaamse primitieven te ontdekken, de symbolische dichtheid van de vele Bruegel-schilderijen die er bewaard zijn gebleven, de wrange smaak van de Jordaens en de emotionele amplitude van de Rubens.

Gids : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel

Duur: 1u30

Prijs: 20€pp (inclusief museumtickets)

Wanneer: november 2021

Barokwandeling in Brussel

De barokke kunst van de Contrareformatie werd in Brussel tentoongesteld in talrijke werken die rijk waren aan emotie, kracht en vlucht. Een tocht van het huis Bellonne naar de kansel der waarheid van de kathedraal, langs de mooiste barokkerken, zal ons doen vibreren door de intensiteit van deze overweldigende kunst. We eindigen de wandeling voor de grote Rubens van het Museum voor Schone Kunsten.

Gids : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel

Duur: 2u30

Prijs: 25€ pp (inclusief museumtickets)

Datum: december 2021

Brussel : begeleide wandeling om het historische hart te ontdekken

Brussel, de parel en het hart van Europa, de schat van Keizer Karel, waarvan de barokke Grote Markt de adem benam van allen die haar ontdekten! En toch, wat weten we van de geheimen die verborgen liggen in haar geplaveide straten, van de kleurrijke verhalen die haar verleden doorspekken? Laten we samen alle smaken van Brussel (her)ontdekken, van de haven tot de wafels, van de vloeken in het stadhuis tot de wijzen in de kathedraal, tijdens een vrolijke rondleiding.

Gids : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel

Duur: 2u30 (inclusief een stop van 30 minuten om bier te proeven).

Prijs : 25€ pp

Wanneer: januari 2022

Magritte Museum

De vlucht van de Surrealisten in de poëtische absurditeit aan het begin van de 20e eeuw herinnert ons eraan dat de mens zich niet alleen met rationaliteit voedt. De omwegen van deze onbeschaamde kunstenaars nodigen ons uit tot lachen en dromen. Laten we samen dromen als we 's werelds grootste collectie werken van René Magritte bezoeken.

Gids : Marie-Elizabeth van Rijckevorsel

Duur: 1u30

Prijs: 20€pp (inclusief tickets)

Wanneer: februari 2022

Ommegang

Geniet van het ongelooflijke spektakel van de Ommegang met de uitleg van de vrienden van de ASBL Carlos de Amberes. Elk jaar onthult de Ommegang onvermoede details van de Brusselse geschiedenis. Deze indrukwekkende optocht illustreert verschillende aspecten van onze nationale folklore en verleidt met een vorm van visuele magie en talrijke animaties. Zo'n 1400 deelnemers in oogverblindende kostuums roepen de voorstelling op van Karel V en zijn zoon, het Kind Filips (later Filips II), in de Nederlandse hoofdstad.

Wanneer: 29 juni tot 2 juli 2022

Waar: Grote Markt, Brussel.

Schema: van 20:30 tot 23:00 uur.

Tickets kunnen rechtstreeks worden gekocht op: <https://www.ommegang.be>